

Jaarplan 2023-2024



In Christus ontdekken we wie we zijn en waarvoor we leven. Al lang voordat wij voor het eerst van Christus hoorde had Hij zijn oog op ons laten vallen en had Hij ons ontworpen om een glorieus leven te leiden. Wij maken deel uit van het Grote Doel dat Hij in alles en iedereen aan het verwezenlijken is.

Naar Efeziërs 1:11

JABES



Baptisten
Gemeente
Musselkanaal

Dichtbij Jezus, dichtbij mensen

Inhoud:

- Voorwoord
- Visie, missie en doel
- Jaarplan
 - Inleiding
 - Plan
 - Agenda
- Taakvelden
- Begroting en toelichting
- Grote uitdagingen

Voorwoord

Broers en zussen, lezers en hoorders,

Voor jullie ligt het Jabes-jaarplan voor het seizoen 2023-2024.

We zijn blij dat het weer gelukt is plannen te maken en vooruit te kijken. Samen ideeën spuien, samen plannen maken, samen uitwerken en samen uitvoeren. Waarom?

Eigenlijk maar om één reden:

om Jabes, als Jezus' gemeente verder op te bouwen.

Ook deze plannen zijn afgestemd op de visie, de missie en het doel van Jabes en zullen zeker bijdragen aan het bereiken van Gods doel voor jouw persoonlijk leven en voor dat van de Jabes-familie.

Uiteraard wordt het jaarplan in de loop van het seizoen verder uitgewerkt. De updates zal je in de wekelijkse nieuwsbrief terug vinden.

We zijn dankbaar voor de inzet van iedereen die heeft meegewerkt aan dit jaarplan en wij wensen jullie veel leesplezier en een goed nieuw seizoen in Jabes.

Namens voorgangers, leiders en raad,
Veel leesplezier, inspiratie en zegen

Jan

Visie, missie en doel

Jabes is Visie gemotiveerd, Missie gestuurd en Doel gericht

Onze visie

Jabes bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal en omstreken. (bepaald in 2003)

Onze missie

Het grote gebod: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (vanaf de verzelfstandiging in 1947)

Ons doel

Discipelen maken. Discipelen zijn in onze visie christenen die Gods vijf doelen gebalanceerd toepassen in hun leven, aangesloten zijn bij een kerk die deze doelen heeft geïmplementeerd en invloed hebben op de mensen om zich heen. Deze vijf doelen zijn:

- Aanbidding,
- Dienen (het grote gebod)
- Missie
- Gemeenschap
- Discipelschap (de grote opdracht)

(Bodem 1.0 sinds 2004)

Het grote gebod

Jezus zei: “ Heb de Here, uw God lief met heel uw hart... ziel en ...verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijke gebod is: Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf”. Mattheus 22:36-40

De grote opdracht

Jezus zei: “ Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. . Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd”. Mattheus 28:19-20

Onze geloofsstelling:

Wij geloven dat door een **grote toewijding** aan het **grote gebod** en de **grote opdracht** er een grote gemeente ontstaat.

Jaarplan 'Leef! het echte leven'

Wat zou het bijzonder zijn als we altijd gelukkig zijn. Ik bedoel dat gevoel van dankbaarheid en waardering voor de dingen die je hebt en die goed zijn, die krachtige energie gevende emotie.

Wat zou het bijzonder zijn als we altijd tevreden zijn. Ik bedoel niet dat we tekorten moeten accepteren, maar onszelf realiseren dat niemand volmaakt is en iedereen "zwarte dagen" kent

Wat zou het bijzonder zijn als we altijd zullen liefhebben, ik bedoel dat we anderen waarderen zodat ook zij Jezus liefde mogen kennen en ervaren, zonder zelf op te branden.

Kan dat ?????? Gelukkig zijn, tevreden zijn en liefhebben?

Veel mensen hebben om zich gelukkig te voelen eigen doelen gesteld: veel geld verdienen, veel aanzien najagen, van macht genieten, veel succes ervaren, zelfs anderen helpen en inzetten voor goede doelen.

Het liefst een mooi huis, een mooie auto, een lieve en trouwe partner, lieve gezonde kinderen en/of kleinkinderen. Vrienden, een goed gezin, een liefhebbende familie.

Gezondheid, rust, ontspanning, veel vrije tijd, vaak op vakantie.

Volgens mij zijn dit wel de meeste ingrediënten die we denken nodig te hebben voor een gelukkig leven. Als de omstandigheden maar goed zijn, zal ook mijn leven goed zijn. Leven en laten leven en zorgen dat je aan je trekken komt. Ja toch?

O ja, nog één ding vergeten: naar de kerk gaan en verwachten dat God ons leven zegent, zodat ons leven over rozen gaat.

Ieder mens, maar sowieso iedere christen kan je vertellen dat dit niet uitkomt. Het leven is geen aaneenschakeling van hoogte punten. De omstandigheden zullen altijd afwijken, er zullen problemen komen, er zullen mensen zijn die alles hebben en toch nog ongelukkig of ontevreden zijn.

Het jaarplan “**Leef ! het echte leven**” gaat over een “goed leven” leiden *ondanks* de omstandigheden. Je geluk, je tevredenheid, je liefhebben, niet afhankelijk laten zijn van omstandigheden, maar altijd kunnen vertrouwen dat het goed komt. Wat “goed” dan ook zijn mag.

Hoe je dat doet, wat daar voor nodig is, wat je houvast is en hoe je dan leeft? Dat zijn de kernvragen van het jaarplan. Die antwoorden gaan we zoeken.

De afgelopen seizoenen hebben we als gemeente steeds de nadruk gelegd op thema's:

Gods reden van je bestaan! Waarom leef ik hier op aarde?

Geef 8 en word gelukkig! Ga met God in jouw leven

Het komende seizoen wordt nog veel spannender: hoe kan dat goede leven er dan uitzien, hoe kunnen we elkaar helpen de beste versie van onszelf te worden.

Dit jaarplan heeft de titel LEEF meegekregen omdat het over ons leven van alle dag gaat.

LEEF, het echte leven ! en word de beste versie van jezelf

- Gezond leven
- Zinvol leven
- Voluit leven

Jabes heeft misschien niet de kant en klare antwoorden voor jou in huis, zo'n instant puddinkje dat altijd gelukt. We hebben ook geen uitgewerkte trukendoos met gebruiksaanwijzingen of een binnendoor weggetje. Wat dat betreft zijn we hopeloos.

Maar we hebben wel Gods woord, Jezus' liefde en de Heilige Geest om ons te leiden. En we hebben elkaar. Jij kunt rekenen op steun en richting als je betrokken bent of wilt zijn bij Jabes. We gaan en zijn samen onderweg.

Leef het echte leven is leren om het leven te leiden zoals God het heeft bedoeld. Niet hoogdravend, niet zweverig maar gewoon praktisch, concreet, "alledaags" en samen met God, zelfs met God als middelpunt.

Leef het echt leven is leren omgaan met vreugde pijn en verdriet en ondanks alles Gods wil doen.

Een prachtige uitdaging toch?

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Spreuken 19:8



Het nieuwe seizoen begint 3 september als de wekker afloopt !!

Onderwerpen in het komende seizoen

September	24 uur met God
Oktober	leefstijl
November	leren en ontwikkelen
December	waarom Jezus
Januari	5 sleutels om gelukkig te worden
Februari /maart	waarom leef ik hier op aarde
April	nieuw leven
Mei	relaties bouwen en onderhouden
Juni	rouw en herstellend leven

In de loop van het seizoen worden de onderwerpen verder uitgewerkt en wekelijks gepubliceerd in de weekbrief en op social media.

- Noot: een volgende Alpha cursus zal worden voorbereid

Basis activiteiten

Samenkomsten

Iedere zondag om 10.00 uur komt de gemeente samen, we zingen liederen voor Gods eer, luisteren naar de sprekers om ons hart op God richten. De thema's komen uit het jaarplan.

Bijbelonderwijs

Op de vaste dinsdagavond, eens per twee weken. Dit onderwijs is praktisch toepasbaar en is gekoppeld aan het zondagsthema, bedoeld als een verdieping van kennis om in de praktijk te kunnen brengen.

Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp, wat is de algemene wijsheid hierin en hoe pas ik dit toe?

Van september tot en met mei , om de week, op dinsdagsavond

Groegroep-avonden

Wat niet nieuw is, zijn de thema's voor de groegroep- avonden. Ook deze thema's zijn gekoppeld aan het jaarplan.

Om de week vragen voor de groegroepen zodat we ook samen de maandthema's kunt uitwerken.

BODEM 1.0 voor lidmaatschap:

Deze kennismakingsdag / cursus wordt twee tot drie keer gehouden afgestemd op de belangstelling. Voorlopig gepland voor september, januari en mei.

BODEM 2.0 voor discipelschap

Deze trainingsdag / cursus gaat over het aanleren van de vaardigheden om Jezus te kunnen volgen. Voorlopig gepland in mei.

BODEM 3.0 voor de juiste bediening, (in ontwikkeling)

Deze trainingsdag/cursus is op dit moment in “revisie” en wordt herschreven. Het plan is om te komen tot een hulpmiddel voor jou , zodat je eenvoudig jouw taak in Jabes kunt herkennen.

Bedieningen zijn, alle taken die jouw op het lijf geschreven, welke ter opbouw zijn van Jabes en voorzien in noden en tekorten.

Taakvelden

De structuur van een kerk of organisatie is altijd ondergeschikt aan het doel. Omdat Jabes een eenvoudig en duidelijk doel heeft kan ze ook volstaan met een eenvoudige structuur.

De leiding van Jabes onderverdeeld in een aantal taakvelden:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| • onderwijs | Voorgangers |
| • groeigroepen | Leidersoverleg |
| • onderhoud- koster | Leidersoverleg |
| • techniek | Leidersoverleg |
| • beheer gebouw | Leidersoverleg |
| • kinder- en jeugdwerk | Leidersoverleg |
| • organisatie / planning | Leidersoverleg |
| • ledenadministratie | Servicebureau |
| • financiën | Raad/bestuur |
| • pastoraat | Raad |
| • secretariaat | Raad |

De eindverantwoording van alle activiteiten ligt bij de raad. De raad legt ééns per jaar verantwoording af aan de gemeente / ledenvergadering

Begroting 2022-2023

Inkomsten

Bijdrage leden	€ 35.000
Collecten	€ 15.000
Diensten	
Kerst	€ 2.500
Pasen	€ 1.700
Zomer	€ 2.000
Giften + overige inkomsten	€ 3.000
Teruggave energiebelasting	€ 2.200

Subtotaal € 57.400

UITDAGING € 9.860

Totaal **€ 67.260**

Uitgaven

Rente + aflossing	€ 22.650
Energie	€ 20.330
Catering	€ 1.500
Verzekeringen + belastingen	€ 2.410
Service Bureau	€ 200
Diversen	€ 4.175
Contributies	€ 1.645
Sprekers	€ 5.850
Taakvelden	€ 3.600
Onderhoud gebouwen en terrein	€ 4.500
Hulpverlening	€ 400
Totaal	€ 67.260

Toelichting op de begroting

Het is ook weer tijd om het jaarplan te koppelen aan de begroting en deze aan jullie voor te leggen.

Bij het samenstellen hebben we gekeken naar cijfers waarvan we zeker zijn en wat we redelijkerwijs mogen verwachten. Uiteraard hebben we hierbij gekeken naar de cijfers van het voorgaande seizoen.

Helaas lukt het ons niet de begroting sluitend te krijgen ondanks jullie inspanningen. Dus financieel is er een uitdaging.

Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van het vertrouwen dat een ieder bij Jabes betrokken ook financieel haar of zijn verantwoording neemt.

Heb je vragen over de begroting? Stel ze aan de penningmeester. Mocht je de begroting te positief of te negatief vinden, stuur dan een mail met je toelichting naar penningmeester@bgmjebes.nl.

Indien er voor 1 augustus geen inhoudelijke bezwaren worden ontvangen. beschouwen we de begroting als vastgesteld.

Met vriendelijke groet, Gods zegen,

Henk (penningmeester)

Uitdagingen in dit seizoen

Een uitdaging is een taak / opdracht die moeilijk te verwezenlijken is en onze volledige aandacht nodig heeft. Een uitdaging kan alleen maar verwezenlijkt worden als jij bidt alsof alles van God afhangt en jij je inzet alsof alles van jou afhangt.

Uitdagingen voor Jabes (dus jij en ik)

- 1) Dichtbij Jezus en Zijn doelen blijven**
- 2) Mentorschap / buddy's voor pas- gedoopten**
- 3) Jeugd en tienerwerk uitbouwen**
- 4) Begroting sluitend maken**

JABES



Baptisten
Gemeente
Musselkanaal

is er om:

Gods aanwezigheid te vieren

Gods liefde te demonstreren

Gods woord te communiceren

Gods kinderen op te nemen

Gods volk te leren.

BGM Jabes (Baptisten Gemeente Musselkanaal Jabes)

Hibiscustraat 1

9581 VD Musselkanaal

Postbus 11

9580 AA Musselkanaal

e-mail info@bgmjabes.nl

website: www.bgmjabes.nl

pastoraat: **06- 41 260 260** (en crisis telefoon 24/7)